

Partij voor Mens en Spirit en 'De Economi

Bijgedragen door Alec Boswijk
vrijdag 22 mei 2009
Laatst geupdate op zondag 24 mei 2009

De huidige kredietcrisis legt op confronterende wijze bloot dat onze economische uitgangspunten zijn gebaseerd op lucht. Helaas zijn zij ook nog niet eens gebaseerd op frisse, maar op zeer schadelijke lucht. Een gezonde economie zou de voedende bloedstroom van een samenleving kunnen zijn en als facilitator kunnen functioneren voor het welzijn van allen.

De huidige economie is een systeem dat armen verarmt en rijken verrijkt. Zo worden belastingcenten van de armen gebruikt om torenhoge hypotheekaf trek van de rijken te financieren. Zo hebben we baat bij arme Derde Wereld samenlevingen om goedkoop te produceren. De burger is een nummer geworden, vermalen tussen commercie en overheid.

KAN HET ANDERS?

Een gezonde economie zou de voedende bloedstroom van een samenleving kunnen zijn en als facilitator kunnen functioneren voor het welzijn van allen. Is dat nu het geval?
Op deze bijeenkomst van gaan we in op vragen als:

Welke alternatieven zijn er voor de graaicultuur?

Is het kapitalisme vermoord door de gekrijtstreepte banken, of is het tijd voor kapitalisme 2.0 (dus voor ons allen)? En welke moderne alternatieven zijn er voor het kapitalisme?

Hoe te handelen nu de grondstoffen duurder worden, de dollar valt en de koopkracht van de Europese burgers sterk terugloopt?

Kan er zoiets bestaan als spirituele economie? En wat is dat dan?

Is continue economische groei nodig? Kan het ook anders?

Sprekers deze middag zijn:

Rob Brockhus:

Betrokken bij Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) en het alternatieve economische initiatief Eurostaete (www.eurostaete.eu)

Hans van Steenberg (econoom):

Presenteert een volledig uitgewerkt vernieuwend economisch concept. Dit concept omvat meerdere aspecten van het samen leven en samen werken.

Na de presentaties vindt een forumgesprek plaats. Voormalig econoom en beeldend kunstenaar Foppe van Dijk is dan ook aanwezig. Foppe van Dijk is de auteur van het boek 'Fatale economie …. de weg eruit’.

Locatie: Het Poorthuis (Kerkstraat 28, 3741 AK Baarn)

Datum + tijd: 23 mei 2009; 13.00 – 17.00 uur

Entree: leden € 5,00 per persoon

Niet leden € 7,50 per persoon

Aanmelden: via info@mensenspirit.nl.

Graag vermelden: 'economie’, naam en als je lid bent ook je lidmaatschapsnummer.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons bereiken op 2 manieren:

e-mail: info@mensenspirit.nl of telefonisch: 06 40685407

Routebeschrijving

Met de auto:

- Naam de A1 richting Baarn
- bij aansluiting Eembrugge (11) rechts afslaan naar N414Bisschopsweg volg aanwijzingen Baarn
- op N414Eemweg na 500 m. rotonde oprijden
- neem tweede afslag op de rotonde naar Eemweg
- op Eemweg na 340 m. rechts afslaan naar Kerkstraat
- u bent gearriveerd op het eindpunt: Kerkstraat
-

Met het openbaar vervoer:

Vanaf station Baarn naar Kerkstraat 28 Baarn (Afstand 1,1 km, Tijd ± 14 minuten)

- vertrekt van Stationsplein
- na 100 meter rechtdoor, Koningsweg
- na 160 meter links afslaan, Prins Hendriklaan
- na 70 meter rechts afslaan, Spoorstraat
- na 260 meter rechts aanhouden, Laanstraat
- na 30 meter links afslaan, Teding van Berkhoutstraat
- na 150 meter rechts afslaan, Eemnesserweg
- na 100 meter links afslaan, Veldstraat
- na 130 meter rechts afslaan, Kerkstraat
- na 90 meter bent u op uw bestemming, Kerkstraat Baarn, Kerkstraat