

Retraite: Unconditional Love

Bijgedragen door Alec Boswijk
maandag 22 september 2008
Laatst geupdate op dinsdag 09 december 2008

Maak kennis met vrijheid. Niemand kan je boos of gelukkig maken. Zo zou je altijd slaafs blijven. Hoe je je ook voelt, het zijn gevoelens die boven bubbelen uit je verleden. Niemand is verantwoordelijk behalve jijzelf. Hoe minder je de ander 'bezit', hoe dichter je bij elkaar komt.

Soms zijn we bang de controle kwijt te raken over situaties of de ander. Controle is een mager substituut voor Bewustzijn. Wanneer je bewust leeft heb je geen controle nodig. Laat jezelf versmelten met de mannelijke en vrouwelijke polariteiten en versmelt met je geliefde.

- Last van verlatingsangst en/of jaloezie?
- Kan je niet jezelf zijn?
- Zoek je altijd erkenning?

Leef in vrijheid met elkaar. Zonder 'mind games' en onderdrukking van je gevoelens of emoties. Grijp hier je kans elkaar het grootste geschenk te geven; elkaar in totale vrijheid ontmoeten.